

«Καραγκιόζης ο μέγας»... χωρίς

Γράφει ο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ

Καραγκιόζη, αλλά χωρίς μπερντέ, παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για τον «Καραγκιόζη τον μέγα» του Φώτου Πολίτη, ένα σπουδαίο έργο που συνδέει τη λαϊκή παράδοση με τη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο συγγραφέας έγραψε το έργο το 1924, χρονιά σημαδιακή για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αφού είναι έντονος ο απόκοινος της Μικρασιατικής Καταστροφής. Με ασφείς αιχμές στην πολιτική πραγματικότητα της Ελλάδας, ο Φώτος Πολίτης σατιρίζει την ανάγκη για πρόοδο, που διαστρεβλώνεται από τους υπεύθυνους της εξουσίας. Ο εμίρος σε μια προσπάθεια να κάνει τη χώρα του να ορθοποδίσει, ζητάει συμβουλές από τον σοφό γέροντα Αβδουλάχ. Ετοι-

Σπιγιδότυπο από το έργο του Φώτου Πολίτη «Καραγκιόζης, ο μέγας» που παρουσιάζει το ΚΘΒΕ.



αναζητείται νέος άρχοντας, που τα χαρακτηριστικά του είναι η αέναν χαρά, η αιώνια καλή διάθεση, η φρεσκάδα, η αμάθεια. Όλα αυτά συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Καραγκιόζη, ο οποίος, χωρίς να το καταλήξει, μεταμορφώνεται σε άρχοντα της χώρας. Κωμικές καταστάσεις, παρεξηγή-

σεις και ευτράπελη διατρέχουν το έργο, από το οποίο παρελαύνουν όλες οι γνώριμες φιγούρες του θεάτρου σκιών.

TΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ένσαρκώντας τον Τάσο Παλαντζίδη, ο οποίος δημιούργησε τον Καραγκιόζη, μεταμορφώνεται σε άρχοντα της χώρας. Κωμικές καταστάσεις, παρεξηγή-

σεις και ευτράπελη διατρέχουν το έργο, από το οποίο παρελαύνουν όλες οι γνώριμες φιγούρες του θεάτρου σκιών. Μια φιγούρα, δημιαδή, που εκπέμπει την αίσθηση της πείνας. Εγώ έχω τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του πεινασμένου. Παράπληθα, ταιριάζει και η φωνή μου», εξηγεί καριτολογώντας ο Τάσος Παλαντζίδης και προσθέτει: «Σαν

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΦΟΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗ
ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΘΒΕ

φιγούρα ο Καραγκιόζης κουβαλάει όπι την ταλαιπωρία του λαικού, αλλά σαν χαρακτήρας αποπνέει θέματα σοφαρά για την εποχή μας, αριστοφανικά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι θεωρούν τον Καραγκιόζη ξεπερασμένο. Για μένα είναι ένας ήρωας καθιερωμένος και οι αντοχές του μεγά-

μπερντέ

πιες». Σκηνοθέτης του έργου είναι ο αναπληρωτής καθηλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Γιάννης Ρήγας, που δούλευε το κείμενο στο μυαλό του πολλά χρόνια. «Ο Καραγκιόζης είναι ένα θέμα που μας αγγίζει.

EΙΝΑΙ κάτι που έχει σχέση με την ψυχοσύνθεσή μας. Μαζί του μεγαλώσαμε πίγιο ως πολύ, όσο κι αν παριστάνουμε πως είμαστε πολίτες του άστεως. Μέσα στις απλάνες, στα χωριά, στην περιφέρεια, απλά και στα πάρκα των πόλεων αναπτύχθηκε μέσα στον 20ό αιώνα αυτό το υπέροχο θέατρο σκιών που μας σημάδεψε», πλέει ο ίδιος και προσθέτει: «Οι φωνές των καραγκιοζοπαιχτών, το κλασικό μουσικό μοτίβο μας ακολουθούν και υπάρχουν ακόμα και στην καθημερινή φρασεολογία.

Από την άλλη, ο Καραγκιόζης είναι ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη φυλή μας. Επομένως δεν είναι δυνατόν να μην θέñει κάποιος σκηνοθέτης να το ανεβάσει».

Το σαράϊ, η παράγκα και μια πόλη που θα μπορούσε να είναι η σημερινή Θεσσαλονίκη, αποτέλεσαν τον κορμό των σκηνικών που επιμελήθηκε ο Γιάννης Κατρανίτσας. «Είχα απο μικρός την περιέργεια πώς θα ήταν ο Καραγκιόζης αν εγκατέλειπε το πανί του και έβγαινε στη σκηνή. Προσπάθησα να κρατήσω τη σχέση στα μεγέθη που ξέρουμε και την παιχνιδιάρικη διάθεσην.

TΕΛΟΣ, η υπεύθυνη για τις κινήσεις του Καραγκιόζη και των υπολοίπων πρώων, καθώς αυτοί αναζητούν την πλαστικότητα, ο χορογράφος Αναστασία Θεοφανίδου πλέει για τη δουλειά της: «Κύριο μέθημα ήταν η κινησιολογική ζωντάνια.

Για να το πετύχω γύμνασα αρκετά τους ιθοποιούς. Συνδύασα τα παραδοσιακά στοιχεία της κίνησης με τα σημερινά, αφού δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις κούκλες. Πιστεύω ότι η διάθεση των ιθοποιών να συνεργαστούν μαζί μου, βοήθησε να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες».